



Chris Kuse (links) houdt de meditatie.

Daryoush Akhavan zorgt voor de vertaling. FOTO'S BRAM PETRAEUS

”, vertelt hij. Hij is er zestig tot een dienst. Akhavan: “Wilt u Cornelius? Niet. Even laten snel rit-

elen langzaam. Iden van de podium. le dienst in en over het woorden worden ontvangen. moeders, en moeder. grijk, be- ndse cul- moeders!”

n het lastig. n migranten-

n samen. t Grant. “In eer gewend enleving. regeerd, dat nkt dat tief hebben niet-wes- n.”

heid in. rst komen ens naar eigenlijk e hebben zo zijn als leren ken- rijgen bij t Akhavan wel. “Ze gaan om igen dienst. wij dienst

it het wat eit gaat, rtels. Kijk g steeds organi- g jaar ge- n.”

te zij k was he- rscen- ers leren en Ne- heel t mij. Ik

Traditionele kerken zouden meer oog moeten hebben voor de migrantenkerken, zegt Grant. “In deze tijd van secularisatie zijn kerken bezig met overleven.” Kerken hebben op grote schaal te maken met vergrijzing en leegloop. Daarom steken ze volgens Grant veel tijd in de eigen gemeenschap om zo veel mogelijk leden binnenboord te houden. “Kerken zijn soms te intern gericht. Op diaconaal terrein zijn ze actief, maar de migrantenkerken vergeten ze, omdat die niet zo zichtbaar zijn.”

Voor witte Nederlandse kerken zouden migrantenkerken juist een uitkomst kunnen zijn, denkt Grant. In tegenstelling tot de traditionele kerken zijn migrantengemeenten jong en vitaal. “Kerkelijke groei voor de komende jaren moeten we van hen verwachten”, voorspelt Grant. Migrantengerken groeien zo hard dat ze grotere ruimtes nodig hebben, terwijl traditionele kerken door een dalend ledenaantal blijven zitten met te grote kerken. “In de toekomst zal de noodzaak tot samenwerking steeds sterker worden gevoeld, maar er is nog een hele wereld te winnen.”

#### Verpakte broodjes kip

Na het slotgebed stromen de bezoekers in de Amersfoortse kerk naar de ontvangstruimte, waar een maaltijd op hen wacht. Op grote schalen liggen in aluminiumfolie verpakte broodjes kip. Uit de kerkzaal klinkt inmiddels luide mu-



Dienst van de migrantenkerk in Amersfoort.

ziek. Iraanse vrouwen dansen en klap- pen in hun handen. Een paar kleine kinderen doen vrolijk mee.

“We leven eigenlijk in een gekke wereld”, zegt Akhavan. “Overal is oorlog, verschillende ideologieën maken elkaar dood. Helaas kunnen we de wereld niet veranderen, maar wel onze eigen omgeving. Daarom maken we er hier in Gods huis ook maar een feestje van.”

In de gang staan Heilke de Heer (18) en Annegreeth Voorwinden (19) wat

onwennig bij elkaar. Ze zijn hier op uitnodiging van Hamid, een Iraanse vluchteling die het kantoor van de vader van Annegreeth schoonmaakt. “Het is mooi om te zien dat verschillende culturen hier samenkomen in de naam van Jezus”, zegt Heilke. “Maar onze eigen diensten hebben meer diepgang. Dat is een groot verschil met deze dienst.”

Annegreeth knikt instemmend. “De volgende keer ga ik toch weer liever naar mijn eigen gereformeerde kerk.”

#### 1200 KERKEN VOOR MIGRANTEN

In Nederland bezoeken **800.000 tot 1,2 miljoen** christelijke migranten, verspreid over **1200 migrantenkerken**, een internationale dienst.

Ter vergelijking: de **PKN** (Protestantse Kerk in Nederland) telt krap **2 miljoen** leden.

De meeste migrantenkerken zijn te vinden in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, de vier grote steden. SKIN Rotterdam beschikt niet over exacte cijfers, maar volgens Madelon Grant worden migrantenkerken in heel Nederland bezocht door meer dan **vijfenzeventig verschillende nationaliteiten**.